

فِي الْأَقْرَبَاتِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمُ الْكُفْرَ وَقُوَّةً سَبِيلًا . يُضْلِلُنَا كُلُّنَا
أَهْمَالَكُلُّنَا وَيَغْفِرُ لَكُلُّنَا لِكُلِّ بَيْكُلُّنَا وَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ كَانَ فَرِداً
عَظِيمًا

“Ey iman edenler! Allah'a karşı
gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah
sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın.
Kim Allah'a ve Resülune itaat ederse, büyük bir
kurtuluşa ermiş olur.”¹

Ahzab ,33/70-71

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَا يَجْمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ فِي قَلْبٍ امْرِيٍّ، وَلَا يَجْمِعُ الْعِنْدِنُ
وَالْكَذِبُ جَمِيعًا، وَلَا يَجْمِعُ الْعِيَادَةُ وَالْأَمَادَةُ جَمِيعًا

“Bir kişinin
kalbinde aynı anda iman ile kufur, doğruluk ile
yalancılık, hainlik ile güvenilirlik bir arada
bulunmaz.”²

İbn Hanbel, II, 349